



Bloemen bij het Canadezenmonument aan de Kerkhofweg in Warnsveld. Foto: Henk Derksen **Henk Derksen**

Herdenking Canadezenmonument Kerkhofweg

vr 14 apr., 09:33

[▶ Voorlezen](#)

[Algemeen](#)

WARNSVELD - Op het Canadezenmonument aan de Kerkhofweg in Warnsveld staan de namen van 35 Canadese militairen en één Britse militair, die bij de bevrijding van Warnsveld en Zutphen in april 1945 zijn gesneuveld.

Het monument is geadopteerd door de CBS Arcade uit Warnsveld en donderdagochtend 3 april kwamen de leerlingen van de groepen 8 naar het monument om de gesneuvelde bevrijders te herdenken. Vooraf hadden Henk Mulder en Harm Kuijper op school verteld over de oorlog en bevrijding in Warnsveld en Zutphen.

Leerlingen en belangstellenden werden bij het monument welkom geheten door Hans Regelink, een van de docenten, waarna Heleen Buijs vertelde over één van de gesneuvelden: N.H. (Ted) Hannan. Ted werd in 1921 geboren in de Canadese provincie Ontario. Hij was in 1941 getrouwd en ging in december 1942 als dienstplichtige in het leger. Hij werd naar Engeland gestuurd en vanaf 23 maart 1945 deed hij mee aan operatie "Plunder", om via 's-Heerenberg en Laag Keppel Zutphen te bevrijden. Op 4 april kwam hij in Leesten om het leven. Hij viel voor onze vrijheid.

Na de toespraak van Heleen was er een minuut stilte en respect. Daarna legden leerlingen bloemen bij het monument namens adoptieschool Arcade. Ook andere aanwezigen legden bloemen en stonden even stil bij het

monument. Henk Mulder dankte de leerlingen en overige aanwezigen en wees nog even op de prunusboom rechts achter het monument. Deze boom is in 1995 geplant door de zus van een van de gesneuvelden (Private Ronald E. Mastine) en staat ook nu weer in bloei. De leerlingen stonden nog even stil bij het monument en vertrokken daarna, waarmee de herdenking was beëindigd.

Gedicht van Emma

Veel mensen mogen nu zichzelf zijn.
In de oorlog niet, dat deed veel mensen pijn.
Ik zeg niet dat we de oorlog moeten vergeten.
In die 5 jaar oorlog is veel gebeurd, dat is wat we weten.

Het was een vreselijke tijd.
Gelukkig leven veel mensen nu in vrijheid.
Veel gebouwen en steden werden gebombardeerd.
Bij de mensen werd dat niet echt gewaardeerd.

Concentratiekampen, dat is waar veel joden zaten.
De meeste hebben hun leven daar ook gelaten.
De oorlog was heel erg.

Wat willen die Duitsers nou met ons landje zo klein als een dwerg?
De Duitsers plaatsten een bom op Rotterdam.
Daarna ging Ede ook in vlam.

We denken terug aan die vreselijke jaren op 4 en 5 mei.
Gelukkig zijn we nu allemaal vrij.

Gedicht van Isabelle

Vrijheid

Vrijheid maakt een groot verschil
We herdenken de bevrijding hier op 1 april
Voor mij betekent vrijheid doen wat je leuk vindt
Dat verschilt wel voor ieder kind.

Nederland is een vrij land en daarvoor ben ik dankbaar
Er is hier geen oorlog, en gelukkig maar
Hier kan ik zelf bepalen wat ik zeg en doe
Daarvan word ik nooit moe.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Er is namelijk nog oorlog op aarde
En ook gisteren waren er nog schepen
Die met kanonnen rondvaarden.

Maar nu kunnen we hier doen en zeggen wat we willen
daarmee ben ik blij
Want hier in Nederland is iedereen vrij.





reageer als eerste



Laatst toegevoegd



Sport 4 uur geleden

Isam (11) uit Doetinchem steelt de show in regiofinale schoolvoetbal



Algemeen 5 uur geleden

Prijzengeld Doorkomst Roparun 2022 uitgereikt aan organisaties palliatieve zorg



COLUMN

